

November 2009.

## Getuigenis van JteM.

Er werd door Ton beweerd, dat we de Bijbel vaak verkeerd lezen. Door alle theologie stoppen we veel in de Bijbel wat er niet staat. Ik dacht: is dat nou echt zo? Nieuwsgierig als ik een beetje ben, wilde ik weten wat er nu écht in de Bijbel staat. Ik dacht altijd dat ik de Bijbel toch wel aardig kende, al vond ik de Bijbel vaak wat moeilijk.

Toen ik door gesprekken met Ton en anderen de Bijbel anders begon te lezen dan we gewend zijn, merkte ik dat het woord van God veel begrijpelijker is dan ik dacht. Het evangelie wordt voor mij echt steeds mooier en het leven met God boeiend!

Tegelijk merkte ik dat er ook meer strijd kwam. Wilde satan me afleiden, zodat ik niet zou zien wat er echt staat? Of werd ik gevoeliger voor wat God zegt en zag ik nu meer verleidingen, die ik vroeger niet zag? Ik geloof nu, dat door de Heilige Geest Jezus met zijn kracht in me is. Daardoor weet ik dat ik satan en alle verleidingen aan kan. Want Jezus heeft hem overwonnen op Golgota. Die Jezus is in mij - en daardoor ben ik een overwinnaar met Hem! Zijn kracht is beschikbaar voor mij. Dat maakt me anders en veel sterker.

Hierdoor verandert er veel en steeds meer. Ik word me bewust van fouten die ik maak. Jezus laat het me aanvoelen en zegt als het ware: 'die fout of die neiging moet je kruisigen'. Ik leer verkeerde verlangens en zonden te kruisigen. Het is ook net of ik gevoeliger wordt. Het doet me bijvoorbeeld meer pijn als je merkt dat iemand zich tegen God verzet of als iemand vloekt. Het is net of ik meer aanvoel wat Jezus en God dan voelen. Maar wat wil je ook: Hij is immers echt in me.

Nu ik me elke dag op Jezus richt, dank ik Hem ervoor dat ik samen met Hem mag leven en dat ik weet dat Hij altijd bij mij is. Hij heeft de leiding en ik wil Hem bewust de leiding geven. Zo mag, kan en wil ik aan Zijn hand mee en Hem in alles volgen. Ik ontdek: dat kan echt, door de kracht die Hij mij geeft.

Het is ook fijn om er met anderen over te praten, die het begrijpen. Het is fijn om elkaar op te bouwen. Je hebt die ander gewoon nodig. Om samen in dit geloof te blijven en de strijd van het geloof aan te blijven gaan. Maar vooral met Overwinnaar Jezus in me. Want dat is nu de kern van ons leven.

Vroeger, als een voorganger een verhaal uit de Bijbel uitlegde, luisterde ik met de gedachte: hij zal het wel weten, want hij heeft ervoor gestudeerd. Ik liet me door hen vertellen wat God en Jezus in de Bijbel zeggen. Zij kenden Jezus immers beter dan ik. Tegenwoordig is dat anders. Ik lees en onderzoek de Bijbel graag zelf. Met Jezus bij me en in me. Biddend lees ik dan met Hem. En het is net of ik God en Jezus nu heel persoonlijk ken en al meer leer kennen. Daarom voel ik ook veel meer aan wat zij bedoelen. De Bijbel is nu helemaal niet zo moeilijk meer. Het is vaak zelfs glashelder. Dit maakt me enorm rijk en ook blij.

Pas sprak ik iemand en die zei: 'het is mooi als je je thuis voelt in een gemeente'. Dat is waar en goed bedoeld natuurlijk. Maar toen ik thuis kwam dacht ik: het ligt nog wat dieper. Het gaat er niet in de eerste plaats om of ik me er thuis voel maar de eigenlijke vraag is: voelt Jezus zich er thuis. Het gaat niet om mij maar om Jezus! En weet je wat

het gekke is – waar dat zo is, daar voel ik me ook helemaal thuis. Want de eenheid tussen Jezus en mij groeit. Zijn plezier wordt mijn plezier. Zijn verdriet mijn verdriet. En ongelooflijk maar waar: zijn liefde wordt mijn liefde. Zijn levensstijl de mijne. Enz. En ik ervaar verder: als je gelooft dat Jezus in je is – Hij die het op Golgotha volhield – en als je jezelf dan toewijdt aan Jezus – dan ga je al meer ‘gewoon vanzelf’ zijn wil doen. Je merkt dan: ik kan het / Jezus woont echt in me en geeft me kracht! Alle twijfel over of ik wel geloof of een kind van God ben of over wedergeboorte verdwijnt. Het diepste geheim van het christelijk geloof is, dat de Jezus van de Bijbel echt in je is. Dat geloof geeft zoveel kracht / heerlijk.

Hartelijke groeten van J.