

Sta open voor wat er echt wel of niet staat.

Al weer ruim een jaar geleden maakte Ton een paar opmerkingen, waarvan ik dacht: klopt dat wel helemaal? Staat dat wel in de Bijbel? Mijn man en ik hebben veel waardering voor Ton en we wilden niet te snel conclusies trekken en alles goed nagaan. Wij zijn met verschillende Bijbelvertalingen en concordanties aan de slag gegaan en hebben wekenlang uitvoerig gekeken naar wat er geschreven is over straf, betaling, voldoening, plaatsvervangende, zonde, vergeving, nieuw leven, enz. We wilden daarbij niet 'vanzelf' op onze 'kennis' vertrouwen, maar open staan voor wat er echt wel of niet staat.

Meerdere keren was ik stomverbaasd; hoe kan het dat ik al dertig jaar blijkbaar over zoveel dingen heen gelezen heb? Voorheen dacht ik wel van verschillende teksten 'dat kun je niet begrijpen' of 'dat zal na dit leven wel duidelijk worden'. Na enige tijd begon ik te begrijpen, wat Ton bedoelde. Het was heel anders dan ik altijd geleerd had. Eerst had ik het idee, dat je de Here Jezus en Zijn werk tekort doet, als je de gedachte van de 'plaatsvervangende' zou weglaten. Daarom dacht ik lang: dit kán toch niet waar zijn? Maar in vertrouwen op de Heer studeerden we verder.

Daarom: als u het boek 'Jezus in ons' gaat lezen, neem de tijd, moeite en rust om de dingen in de Bijbel te onderzoeken. Ik merkte hoe vast we soms zitten in ons denken en dat we vaak denken te weten 'hoe het zit'. Ook ik dacht dat. Maar wat kunnen we ons vergissen, en wat is het nodig om open te zijn en daarbij helemaal op God te durven vertrouwen. En het verrassende is, dat Gods Woord dan echt duidelijk en eenvoudiger te begrijpen wordt.

Het is heel mooi om te gaan ontdekken, dat onze hemelse Vader Zijn liefde met ons wil delen als wij er van harte voor kiezen met Hem te willen leven. De Here Jezus wil in ons wonen. Dat wist ik wel, maar het is de boodschap van de hele Bijbel: de Bijbel spreekt nu veel meer tot mijn hart – de offers, de profeten, de gelijkenissen, de dingen die de Here Jezus over Zichzelf zegt. Het Woord van God gaat open; er staat duidelijk hòe Hij wil dat je leeft en dat het mogelijk is zo te leven. Gods genade is zó groot! Hij geeft ons kracht om te groeien, om de goede keuzes te maken. Steeds weer ontdek en leer ik nieuwe dingen, telkens een beetje meer 'licht op mijn pad'.

EMR