





Waarom zijn we hier op aarde?



Wat is de zin van ons bestaan?

Waar leef jij voor?

Wat is jouw levensdoel?

Waarom ben jij hier op aarde?

Heb jij dat helder?

**Waarom leef ik  
hier tijdelijk?**





Zelf verzinnen?  
of  
Luisteren naar God?

# Het grote plan van God

Van het begin naar het eind van de Bijbel

- Daartussen: zondeval en verlossing
- Verlossingsplan is bijkomstig

**Als het alleen over verlossing gaat,  
verdwijnt het zicht op ons levensdoel**



# Genesis 1:1

In het begin schiep God de hemel en de aarde

# Het grote plan van God

**H**

**A**

Genesis 1:1



# Aan het einde: Openbaring 21

- Toen zag ik *een nieuwe hemel en een nieuwe aarde*. De hemel en de aarde van vroeger waren verdwenen.
- En ik zag dat God de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, uit de hemel liet neerdalen. Ze was getooid als een bruid die zich voor haar man heeft mooi gemaakt.
- Ik hoorde iemand luid zeggen: ‘Nu heeft God zijn tent onder de mensen opgeslagen! Hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn. God zelf zal met hen zijn.
- Elke traan in hun ogen zal Hij drogen
- De dingen van vroeger zijn voorbij.

Hij die dit zegt is betrouwbaar. Hij zegt: ‘Alle dingen zullen worden vernieuwd.’

# Het grote plan van God

**H**

**A**

Genesis 1:1

**H=A**

Openbaringen 21:1-11



Openbaringen 21:9,10

Een van de engelen ... kwam ... en nam me mee  
en liet me de heilige stad Jeruzalem zien,  
die God liet neerdalen van de hemel.

Ze droeg de glorie van God  
en schitterde als een edelsteen,  
kristalhelder.

# Openbaringen 21:21

De twaalf stadspoorten waren twaalf parels,  
elke poort een parel op zich.



# Openbaringen 21:21

De straten van de stad waren van zuiver goud  
doorzichtig als glas.





# Het grote plan van God



Genesis 1:1

Openbaringen 21:1-11



De grote vraag is nu:

Waar gaat het om in ons leven?  
(we leven tussen Genesis 1 en Openbaring 21)

‘Waarom zijn wij hier op aarde?’

Een goed antwoord?



# Waarom zijn we hier op aarde?

Welk antwoord geeft de Bijbel?

Genesis, Exodus, enz.

Een voorbeeld: **Psalm 24**

Welk antwoord geeft Jezus?

Bergrede; Gelijkenissen; Openbaring.

# Lucas 16:10-13

Aan wie je **kleine** zaken kunt toevertrouwen,  
hem kun je het **grote** ook;

maar wie oneerlijk is in **kleine zaken**,  
is het ook in **grote**.

Als het **vuile geld** dus niet bij je in goede handen is,  
wie zal je dan **het ware bezit** toevertrouwen?

En als **wat een ander toebehoort**, niet in goede handen bij je is,  
wie zal je dan geven **wat van jezelf** is?

Je kunt God en het geld niet tegelijk dienen.

# Het grote plan van God



Genesis 1:1

Openbaringen 21:1-11

# Vorbereiding!

Zie het leven op aarde  
als **een leerschool** met God/Jezus als Meester,  
als **een opleiding** naar de hemelse eeuwigheid.

Met echte testen en beproevingen.

Het gaat niet om wat je hebt en presteert.

Het gaat God om wie jij bent:  
jouw karakter  
volgeling zijn

# Het grote plan van God

**H**



**A**



Genesis 1:1

**H=A**

nieuwe hemel+aarde  
eeuwige hemelse  
heerlijkheid

**A=H**

Openbaringen 21:1-11