

Romeinen 5:12-21

Kern van Romeinen 1-4:

Mensen missen van zichzelf de echte hemelse rechtvaardigheid of heerlijkheid die nodig is om eeuwig met God samen te kunnen leven. Alleen door geloof in Gods hulp en kracht veranderen zondaren in mensen die leven als echte hemelburgers (hier op aarde al). Dat is de 'wedergeboorte' [Paulus gebruikt dit laatste woord niet, maar heeft het er wel steeds over]. Wedergeboorte (redding voor zondaren) ontstaat dus via leven in vertrouwen op God (= geloof). Dit was in het OT ook altijd al de weg tot verzoening. Het is nooit anders geweest.

Het geloof als enige weg tot verzoening met God was in de wereld en zelfs in Israël vrijwel onbekend geworden. Je merkt het aan de reacties op Jezus en zijn boodschap. Hij leefde het geloof voor en leerde wat geloven praktisch betekent. Leven in geloof (zoals Hij) is de enige weg tot heerlijkheid en tot God. Jezus roept op volgeling van Hem te zijn in het doen van de wil van de Vader (bv Mat 12:50). Maar men was gewend te steunen op hun Joodse bloed en de besnijdenis en andere zogenaamde wetswerken (godsdienstige uiterlijke regels, hoewel die 'slechts' bedoeld waren om te illustreren/leren wat geloven is). De godsdienst was dus erg uiterlijk geworden en daardoor oppervlakkig!

Vragen:

1. **Ontstaat vandaag oppervlakkigheid bij gelovigen ook door nadruk op uiterlijk gedrag? Of is er vandaag mogelijk iets anders aan de hand? Wat denk jij?**
2. **Wat is het grote probleem van de hele mensheid waar Paulus in Romeinen over schrijft en waar hij de oplossing voor aanwijst?**

Volgens Paulus is het grote probleem van de mensen hun zondige aard of kortweg hun ongeloof. Daardoor doen ze zonden. Schuld en straf kunnen kwijtgescholden worden, maar dan kun je nog niet voor eeuwig bij God horen. Dáárvoor is namelijk verandering van het hart en leven nodig. En dit kan alleen door geloof in Gods hulp. Een gelovige kan dan ook gehoorzamen en doet dat ook. Je kunt ook zeggen dat een echte gehoorzame een gelovige moet zijn! Want zonder *geloof in Gods hulp* kan geen mens doen wat God vraagt (tenzij je de godsdienst oppervlakkig maakt zoals bv de Joden deden).

NB: ik ga weer uit van de NV51 en niet van de NBV – zie opmerking over de vertaling in de vorige studie – dat zelfde geldt ook hier.

Lees Romeinen 5:12.

Vraag: Vaak denkt men, dat Paulus in dit vers beweert, dat wij allen schuldig zijn aan de daad van Adam in het paradijs. Wij zondigden toen (in/met hem en zijn daarom bij onze geboorte al schuldig en verdienen hierdoor de dood). Zou Paulus dit bedoelen?

Opmerkingen hierbij:

- A. Hoe kan ik schuldig zijn voor iets wat vele duizenden jaren terug door iemand gedaan is? Wij bestonden toen niet. Daardoor lijkt deze uitleg niet aannemelijk of onjuist.
- B. De Bijbel leert, dat God zonden van voorouders niet toerekent aan de kinderen (bv Ezechiël 18). Daardoor is deze uitleg gewoon in strijd met wat God zelf zegt.
- C. De daad van Adam en Eva heeft wel gevolgen voor hun hele nageslacht. **We leven allen buiten het paradijs, maken dus moeite mee en onze levens worden bedreigd – de dood dreigt en heerst.** Als gevolg daarvan krijgen angst en bezorgdheid vaak zomaar kans en is er meer verleiding om niet op God te vertrouwen en in bange situaties anders te doen dat God wil, omdat we denken beter te weten wat goed is voor ons (ongeloof!).
- D. Paulus bedoelt met de woorden '**want ieder mens heeft gezondigd**', dat ieder mens in zijn leven als mens gezondigd heeft en zo bewezen heeft onbetrouwbaar te zijn voor God.

E. Soms vertaalt men met *'in wie allen gezondigd hebben'*. Deze vertaling komt niet voort uit 'gewoon' vertalen (zie andere vertalingen), maar door het verlangen hier de leer van de erfzonde in te kunnen funderen. Ook hier is de inbreng van vertalers dan te groot. Het lijkt me onjuist en onmogelijk hier een bewijs te zien voor de leer van de erfzonde (nog afgezien van de vraag of dat dogma wel juist is).

F. Paulus zegt hier, dat sinds de zondeval van Adam alle mensen (veel of weinig) zondigen. Dit betekent niet, dat er na de zondeval geen gelovigen waren. Maar ongeloof blijkt toch soms ook zomaar in het leven van gelovigen. Ook kleingeloof leidt tot allerlei zonden.

G. De dood was via Adam op aarde gaan heersen. En met de dood kwamen alle verleidingen (vanwege angsten en bezorgdheden – cf. **Hebr 2:14**). Door de dood komen allen zomaar tot zonden. Door Adam en net als bij Adam zijn zonden en dood algemene realiteiten in het leven van alle mensen.

Lezen Romeinen 5:13,14

Ja, zonden waren ook realiteit vóór de wet van Mozes kwam. Zonden werden toen nog niet nadrukkelijk benoemd/geregistreerd als overtredingen. Maar ook zonder wet voelt iedereen in het geweten wel aan wat zonde is (de een voelt dat meer aan dan de ander, maar allen hebben er besef van). Zonder wet zondigt men weliswaar niet tegen een uitdrukkelijk verbod of gebod, zoals Adam, maar men zondigt wel. Dus of er nu wel of niet een wet was – de mensen zondigden en stierven net als Adam, die zo een beeld / type / model is van de mensen na hem (de toekomst na Adam). Alle mensen zondigen en sterven.

Ik volg hier J. van Bruggen die hier 'de Komende' liever vertaalt met de toekomst, en het dan laat slaan op alle komende generaties na Adam die sterven en zondigen. Maar ook als je de woorden anders vertaalt en op Christus betreft verandert er aan het vervolg niet veel. Er is dan een parallel in het feit dat via de twee personen grote gevolgen voor de mensen zijn gekomen, maar het volgende vers laat zien dat dat ook de enige overeenkomst is. Het begint nadrukkelijk met 'Maar' en wil dan juist wijzen op het verschil tussen het werk van de ene en van de andere persoon.

Lezen Romeinen 5:15,16.

De zondeval van de ene Adam heeft 'als vanzelf' doorgewerkt en kapotmakende, dodelijke gevolgen gehad voor zeer velen. Maar het is anders, veel overvloediger met Gods geschenk via die andere Ene, Jezus. Door Hem kwam de overvloedige genade, het geschenk waardoor juist leven ontstaat.

Een vergelijking: Verval, afsterven gaat als het ware vanzelf (denk aan roest en verrotting); maar iets nieuw maken gaat nooit vanzelf (bv. huizen, auto's), maar vraagt om allerlei positieve ingrepen en investeringen.

Adams daad had negatieve gevolgen (overtreding leidt voor hem en voor zijn nakomelingen tot noodzaak van sterven). Wat God via Jezus geeft aan genade maakt mensen anders: rechtvaardig, waardoor ze bij de hemel gaan horen. Dat leven blijft eeuwig.

Lezen Romeinen 5:17.

Door die 1^e Adam kreeg de dood de macht (via verleiding en zonde). Maar door de 2^e Adam ontvangen we de genade van wedergeboorte en heeft de dood niet meer de macht, maar zullen we zelfs als koningen heersen.

Lezen Romeinen 5:18.

samenvattend zegt Paulus het nog eens: Via die ene daad van overtreding hebben alle mensen gezondigd en zijn ze stervenswaardig geworden (het onbetrouwbare leven kan niet eeuwig mee en moet weg). Door Jezus is het nieuwe leven beschikbaar (dat eeuwig mee

kan). Zondaars (voor God onbetrouwbaar) zullen sterven, maar wie kiest voor het geloof zal wel sterven (het oude moet weg) maar leven in gerechtigheid (eeuwig).

NB: de redding is beschikbaar voor ieder, maar men moet (gelovig) die reddende kracht van verandering/wedergeboorte gebruiken en zich eigen maken.

Lezen Romeinen 5:19.

De ongehoorzaamheid van één heeft grote gevolgen gehad. Zeer velen (allen) handelden daarna zomaar in ongeloof en bewezen daardoor (in beginsel of volhardend) zondaar te (willen) zijn. Hun aardse leven bleek steeds weer voor God onbetrouwbaar. Maar door Jezus worden zeer veel mensen (door geloof/vertrouwen in Hem en zijn hulp) nieuw en echt betrouwbaar voor God (rechtvaardig)!

NB: iets wat in de tijd van het OT ook al gebeurde met gelovigen – maar die weg van het geloof leek door de eeuwen heen bijna geheel onbekend geworden te zijn. Zie de reacties van de Joden op Johannes de Doper en op Jezus. Jezus heeft die oude weg weer geopend. Nu is het dus ‘door Hem’.

Lezen Romeinen 5:20,21.

De wet kwam erbij om duidelijk te maken wat allemaal zonde is. De wet brengt zonde dus scherper in beeld waardoor in het besef van mensen de zonde toeneemt. Wat de wet als zonde aanwijst, was uiteraard in de tijd dat de wet er nog niet was ook al zonde, maar dat was voor de mens nog niet helder aangezegd als zonde en werd dan ook niet als zodanig geregistreerd (5:13). Dankzij de wet nam het besef van zonde toe, maar tegelijk ook wat er nodig is om verlost te worden van de dood! Zondaren moeten sterven aan hun zondige wil en tegelijk echt rechtvaardig worden van binnen uit en van top tot teen. En dat kan (nu) door geloof in Jezus, die zijn Geest in ons geeft tot in onze vingertoppen. Het eeuwige leven is door Hem in ons: Jezus in ons. We geloven zoals Hij - dankzij zijn hulp - en worden via die weg van geloof (= vertrouwen in God) hemelse mensen, waaraan God echt zijn vertrouwen kan geven. Dit is verzoening: samenleven in wederzijds vertrouwen in elkaar is weer mogelijk.