

Weer de Bijbel lezen.

... weer de Bijbel lezen zoals God hem bedoelde om te lezen ... onder Zijn leiding, met verheldering van het menselijke verstand en met loslaten van een bepaalde 'standaard' manier van 'lezen'.

Daardoor ... weer open voor wat God zelf in zijn woord heeft willen bekend maken. ... een grote kracht in je leven van elke dag ... de Bijbel dan als 'steun in de rug' en niet meer als een 'geheimzinnig' en theologisch 'onduidelijk' samenraapsel van theorieën over God.



Dat is ook het sterke van je boek dat je je oriënteert op de Bijbel en daardoor menselijke theorieën ontmaskert als verzonnen en onjuist.

De 'betaling' voor de geleden 'schade' als voorwaarde voor herstel van de relatie vond ik vroeger in de geloofbelijdenis etc. al een oneigenlijke element in de materie.

dV