

Galaten 6 (vers voor vers).

6:1-10.

1-6. Paulus omschrijft nog eens met een paar aanwijzingen wat het is om te leven door de Geest oftewel in geloof. Dat is leven met een houding van dienstbaarheid naar elkaar oftewel met liefde/agapè. Dat is '*de wet van Christus*' (2).

De wet van Christus is de wet van de dienende liefde. Jezus maakte die o.a. in de Bergrede concreet. Als die liefde in mensen is, groeit er een heel hemelse samenleving op aarde, die niet gebaseerd is op macht, dwang, plichten en wetsregels, zoals bij alle aardse koninkrijken. In het Koninkrijk van God gaat het altijd om de liefde – om het vrijwillig en van harte dienen van God en je naasten. Zo'n samenleving was ook al de bedoeling van God (en Mozes) met de thora. Helaas is dat door de Joden heel vaak misverstaan – zo blijkt in de geschiedenis en ook uit wat de profeten zeggen. Tenslotte is Gods bedoeling volkomen ondergesneeuwd en niet meer gezien. God zond toen in zijn genade Jezus om het weer opnieuw helder te maken.

7-10. Indringend waarschuwt Paulus, dat onze manier van doen gevolgen heeft in de toekomst: wat je hier in dit leven zaait zal je straks oogsten. Laten we daarom goed doen.

6:11-18.

11. Een blijkbaar door Paulus eigenhandig geschreven slot waarin hij met grote letters – om te benadrukken wat hij schrijft – nog eens kort zegt waar het hem om gaat.

12. Waarom willen die Joodse-christenen de Galaten dwingen zich te laten besnijden? Om vijandschap en vervolging van hun Joodse volksgenoten te ontlopen. Zij willen de indruk wekken, dat zij heidenen winnen voor het Jodendom!¹ Maar dat is onzinnig, want de Galaten zijn al gewonnen voor God door het geloof in Christus! En de vervolging komt nu juist doordat de Joden *dat geloof* afwijzen – het geloof wat Jezus predikte en voorleefde en waarvoor Hij gekruisigd werd. Juist aan het kruis werd het geloof van Jezus en zijn overwinnende hemelse liefde zichtbaar.

Paulus zegt hier in feite: zouden wij dan dat geloof (en die liefde) verdoezelen of onzichtbaar maken door het te camoufleren met besnijdenis en andere wetswerken? En dat om zo (via bedrog) het lijden van vervolging te voorkomen? Maar het geloof is toch bereid zich te laten kruisigen om ook daarmee te laten zien waar het op aan komt? Kijk naar Jezus! Door dat geloof hebben we eeuwig leven (wedergeboren leven). En zoals Jezus stond voor dat geloof en zich daarvoor zelfs liet kruisigen, zo willen wij voor dat geloof staan en er desnoods voor gekruisigd worden. Het gaat om het geloof waar het ook op Golgotha om draaide.

13. Wees eerlijk. Zij die willen dat de Galaten zich laten besnijden willen zelf ook de hele wet niet houden – ze willen alleen de camouflage naar de Joden toe.

14. Maar Paulus wil alleen roemen in het kruis van Christus, door wie de wereld voor Paulus gekruisigd is en hijzelf voor de wereld. Hij is door het geloof wedergeboren en leeft niet meer voor aardse belangen maar voor God.

Die kruisiging waardoor de wereld (voor Paulus) en Paulus (voor de wereld) gekruisigd is, vond in principe wel plaats op Golgotha, maar werd pas realiteit in Paulus' leven toen de kracht van de Gekruisigde naar Paulus toekwam bij zijn bekering. Toen ging hij geloven en ontstond de band en eenheid met Jezus. Daardoor vond de wedergeboorte plaats en werd Paulus een ander, geestelijk mens. Toen de kracht van de Gekruisigde Koning Jezus in Paulus kwam. Jezus kruisigde zijn eigen vlees en overwon alle verleidingen, die via satan, vlees en wereld naar Hem toe kwamen. Door geloof in die Jezus, door te gaan vertrouwen op deze Helper heeft Paulus nu zijn eigen vlees en de wereld kunnen kruisigen en is hij vrij

1 'Ze willen hun eigen huid redden door de voorhuid van anderen af te snijden' (Tom Wright).

van of overwinnaar over alle verleidingen (zoals staat in 5:24).

15. Door het nieuwe leven dat nu realiteit geworden is, is de uiterlijke besnijdenis onnodig en zelfs zinloos. Dat leidt slechts af. Het gaat er immers om of je een nieuwe schepping bent: een mens die werkelijk leeft voor God!

16. Wie zich laat beheersen door deze regel zal Gods zegen en barmhartigheid en vrede beleven, zowel onder de heidenen als onder de Joden.

17. Voor dit evangelie van Jezus (wedergeboorte en eeuwig leven door geloof) heeft Paulus gestreden en geleden. Net als Jezus. De littekens in zijn lijf getuigen daarvan (net als in het lijf van Jezus). Laat niemand Paulus dus tegenwerken (want dan kon je God weleens tegen je krijgen).

18. Wees gezegenden. Amen.