

Galaten 1 (vers voor vers).

Gal 1:1-5.

1. Paulus is *apostel, rechtstreeks geroepen door Jezus en door God, de Vader.*

2,3. Hij en de broeders bij hem groeten de gemeenten met een zegenbede.

4a. Daarin wordt van Jezus Christus gezegd: *die zichzelf gaf voor onze zonden.* Hierbij is te denken aan zijn totale inzet bij zijn menswording, leven, werken, lijden, sterven en daarna. Hij wilde en wil ons zondevrij maken (van de macht ervan bevrijden).

Vaak verklaart men '*Hij gaf Zichzelf voor onze zonden*' als volgt: Jezus nam onze schuld en straf op zich en betaalde en droeg die plaatsvervangend voor ons (bv Tim Keller). Hiermee beperkt men het woordje 'voor' (het doel) tot bevrijden van schuld en is er geen oog voor het bevrijden van de zondemacht.

Het Griekse '*peri*' (of '*huper*') betekent: '*voor, vanwege, wegens, omwille van*'. Daarom kunnen we '*Hij gaf Zichzelf voor onze zonden*' goed uitleggen als: 'Hij gaf Zichzelf om (*als mens* onze Koning te worden en daarna) ons te bevrijden *van onze zonden*'. Dit lijkt de bedoeling, want

(a) het vervolg (vs 4b) wijst hierop als doel van het 'zichzelf geven';

(b) de brief als geheel zegt dat het effect van Jezus werk is, dat gelovigen door de Geest voor God gaan leven (2:20; 5:16) als een nieuwe schepping (6:14,15).

(c) de Bijbel als geheel leert nadrukkelijk, dat God er een afkeer van heeft als een onschuldige (dus ook Jezus) als een schuldige behandeld wordt (bv Spreuken 17:15,26; 18:5; 24:24).

4b. De vorige zin wordt aangevuld met '*om ons te trekken/te bevrijden uit deze door het kwaad beheerste wereld*'. Dit geeft het doel aan van het Zich geven: ons zover brengen dat het kwaad (satan of de zonde) ons niet meer beheerst en geen macht meer over ons heeft.

Dit kan alleen als Jezus ons werkelijk verandert door ons nieuw leven te geven en wedergeboren doet worden. En dat gebeurt als Jezus onze nieuwe leider/beheerser wordt door zijn Geest via de weg van zijn roepen en onze bekering.

5. Dat was naar Gods wil. Hem zij de lof voor eeuwig .

1:6-10.

Helaas kreeg een ander evangelie invloed onder de Galaten. Het brengt verwarring onder de Galaten. Het is zo'n verdraaiing van Paulus' evangelie, dat Paulus die verkondigers vervloekt. Hij zal daar altijd dwars tegenin gaan, ook in deze brief, en daarbij niemand naar de mond praten. Het gaat immers om de waarheid. Paulus zegt nadrukkelijk dat hij niet werkt om het mensen naar de zin te maken (hij wil Gods Koninkrijk bouwen en mensen daarvoor roepen en toerusten).

Paulus gebruikt de term 'Koninkrijk Gods' niet (zoals Jezus deed), maar daar gaat het hem wel om.

Vs 10 raakt het thema van de brief. Het gaat niet om wat mensen vinden, maar om Gods Koninkrijk. Het is daarom onjuist als je als christen je Joods te gaan gedragen uit angst voor vervolging (2:12c; 6:12). Dat is funest voor het Koninkrijk van God en dan zou Paulus (en iedere christen) geen dienaar van Jezus meer zijn (cf. Matteüs 10:28).

1:11-24.

11-20. Het evangelie gaat om meer dan aardse belangen. Het komt rechtstreeks van de hemel. Als bewijs 1 voert Paulus aan: Paulus ontving het evangelie van Jezus zelf (12). Bewijs 2 is: Paulus veranderde totaal van fanatieke Jood en felle christenvervolger in een getuige en apostel van Jezus (13v,23v). Bewijs 3: Paulus zocht toen geen steun of onderwijs bij anderen, zelfs niet in Jeruzalem waar de eerste apostelen waren, maar ging direct zelfstandig aan het werk in Arabië (en Damacus). En pas drie jaren later ging hij naar Jeruzalem om Petrus te bezoeken. Naast Petrus sprak hij toen alleen met Jacobus.

21-24. Daarna werkte hij in Syrië en Cilicië en stichtte daar veel gemeenten. De christenen in Judea kenden hem eigenlijk niet; alleen hoorden zij vertellen over hem. Zij prezen God om wat Hij via Paulus deed.

Het gaat er om dat zijn evangelie echt van God komt! Het vervolg onderstreept dit.