

Twee veelgestelde vragen.

Vraag 1.

Leed en stierf Jezus dan niet om onze straf of schuld voor onze slechte daden te dragen?

Dit noemt men kortweg 'verzoening door voldoening'. Deze verklaring van Jezus' lijden en sterven is sinds de Reformatie gangbaar, maar **roept fundamentele vragen op**, zoals:

- * Kan God alleen vergeven als straf voor zonden gedragen (of schuld ervoor betaald) wordt?
- * Is er wel sprake van 'vergeven' (= kwijtschelden) als onze schuld/straf voldaan is (door Jezus)?
- * Maakt schuld betalen of straf dragen relaties goed? Dat bewerkt toch geen verzoening/eenheid?
- * Als Jezus moest 'vergoeden' wat mensen God aandeden, wie 'vergoedt' dan aan Jezus wat mensen Hem aandeden? Kan God niet, wat Jezus wel kan (vergeven 'om niet')?
- * De Bijbel leert, dat God het gruwelijk vindt als een onschuldige gestraft wordt in plaats van een schuldige (o.a. in Spreuken 17:15,26). Zou Hij dat zelf bij Jezus dan wel doen?
- * Leert de Bijbel ons ook niet, dat God altijd royaal (gewoon) vergeeft als mensen zich tot Hem bekeren (bv Matteüs 14:21-28; Lukas 15:17-24). Zou God dat feitelijk niet doen?

'Verzoening door voldoening' berust op een denkfout. Betalen van een schuld of straf bewerkt namelijk nooit verzoening en is geen verzoening! Bij verzoening moeten harten bij elkaar komen - wederzijdse liefde en trouw zijn daarvoor vereist. God is van zijn kant altijd al liefdevol naar mensen - maar mensen moeten dat naar God toe worden. Verzoening met God ontstaat dus als mensen innerlijk veranderen!

Vergeving is na verzoening meestal geen probleem (denk aan de gelijkenis van de verloren zoon). Zelfs ongelovigen laten dit wel zien.

Vraag 2.

Draait het bij geloven dan niet om vergeving?

Dit suggereren veel christelijke bladen, boeken en preken. Maar ook dit is onjuist. Bij geloven gaat het om 'vertrouwen op God', waardoor je wandelt met God en je je door Hem laat leiden. Dit kwam Jezus (weer) als 'het eeuwige leven' verkondigen en mogelijk maken. Hier bad Hij ook om vlak voordat Hij leed en stierf:

*'Vader, laat allen die in Mij geloven één zijn - **net zoals U en Ik** ... opdat anderen het zien en ook gaan geloven,... dat mijn volgelingen **één zijn, zoals wij** ... (Johannes 17:20-23).*

Door Jezus is deze hemelse kwaliteit van leven bereikbaar - concreet ervaarbaar bij jezelf en bij anderen. Wie zo onder leiding van Koning Jezus leert leven, ontvangt van God uiteraard ook vergeving. Vergeving is bij God alleen onmogelijk, als mensen zonden (willen) blijven vasthouden en zich er niet van willen (laten) bevrijden. Daarom zijn geloof en wedergeboorte vóór vergeving noodzakelijk (het gaat meestal tegelijk/samen op).

Dit vraagt ons helemaal. Er bestaat geen 'goedkope genade' (Bonhoeffer).

De prijs is, dat wij Jezus echt als Heer/Koning aanvaarden (Johannes 1:12). Jezus belooft: **"Wie zijn leven aan Mij verliest, zal het ware leven vinden"** (Matteüs 16:25). Dit is wat anders dan 'alleen maar vertrouwen dat Jezus de straf voor jouw zonden droeg en dat je vergeving van zonden hebt'.