

## Samenvatting van een preek over Filippenzen 1 en 2. (drs Ton de Ruiter)

### Vooraf lezen: Mattheus 28:18-20

Opmerking hierbij:

Jezus is naar de hemel gegaan. We leven in geloof in Hem. Geloven = weten dat Hij bij ons is, die alle macht heeft. Onze situaties zijn daarom nooit hopeloos! Hij bij ons en sinds Pinksteren zelfs 'in ons'.

### Lezen: Filippenzen 1:1-10

Opmerkingen hierbij:

**1:1** – gelovigen zijn 'in Jezus' = één in/met Christus Jezus.

Dat is het geheim van ons leven. Dat is de kern van het evangelie!

**1:3-8** – Paulus dankt God voor zijn werk in de Filippenzen.

Ze zijn duidelijke medewerkers van Jezus en leven mee met Paulus.

**1:9-11** – gebed van Paulus voor de gemeente.

Hij vraagt voor hen om groei in fijngevoeligheid, in het kennen van wat God goed en verkeerd vindt – God wil ons al meer één met Jezus maken.

### In de preek luisteren we naar Filippenzen 1:12 – 2:18 en lezen dat al prekend door.

Opmerkingen:

**1:12ev** – Paulus zit in de gevangenis, ALS DIENAAR VAN JEZUS DIE ALLE MACHT HEEFT. Jezus werkt ook nu duidelijk door Paulus heen (zie vs 12b,13 en 14).

*Moeilijkheden geven kansen* om juist dan iets van Jezus te laten zien. Laat je daarom niet bang/bezorgd maken – net als Paulus – net als Jezus – want je bent in jouw omstandigheden samen met Jezus die alle macht heeft!

**1:21ev** – Zelfs voor de dood is een christen niet bang – want als je leeft met Jezus sterf je ook met Jezus en is sterven winst. Doodgaan is voor een christen niet erg!

**Geloven in Jezus die alle macht heeft laat je heel anders denken! We worden 'geheel anders'!**

**1:27** – leven volgens het evangelie = leven met de machtige Jezus bij je = met moed in vertrouwen doen wat Hij wil = liefdevol blijven en dienaar blijven. Dat is je geestelijke strijd – geloven – jezelf blijven zien als één met Jezus (ik + Hij = 1).

Geloven, ook als je door vijanden moet lijden (vs 28) = zonder angst leven voor tegenstanders. Dat is een teken *dat zij iets missen* (dat ze zonder God leven) en voor onszelf een teken *dat we echt geloven* (dat Jezus echt bij ons is). En dus een teken van onze redding.

**1:29** is bijzonder: **het is genade als we mogen lijden**. De Bijbel leert ons anders naar lijden kijken!! Samen met Jezus. We krijgen de kans (genade) om in ons leven te laten zien dat Jezus in ons is: doordat we het lijden dragen in hetzelfde vertrouwen en op dezelfde manier als Hij! Hij in ons!

Zo doet Paulus het ook. Dit is geloven in de praktijk. Niet alleen maar kijken naar moeiten en zorgen, maar naar Jezus, die naast ons staat (en in ons is). Wees daarom altijd – ook in moeiten – verwachtingsvol, hoopvol, liefdevol! Als medewerkers van Jezus.

### **Lezen 2:1-4.**

Jezus geeft veel – geloof dan dat Hij je alles wil geven om – voor zover het van jou afhangt – te leven in goede harmonie en liefde! Wees dienaar – acht de ander meer dan jezelf! (vs 3,4).

Jezus is in ons en bij ons met alle macht (ook van de Heilige Geest). Daarom kan Paulus een geweldige oproep doen aan ons allen zoals hij schrijft in **2:5-10** = eenheid met Jezus! **Denk na over het ‘daarom’ van vs 9. Er zit een ‘daarom-verbinding’ tussen het leven hier en het leven in de eeuwigheid (voor Jezus maar ook voor ons: loon, beloning).**

**2:9-11** = hemelvaart en nu en ook de laatste dag. Alle knie zal buigen voor Jezus (iedereen)! Het gaat er om dat je het in dit leven vrijwillig gaat doen (dagelijks) – dan is het straks geen probleem. Als je hier tijdens dit leven nooit vrijwillig wilde buigen voor Jezus, zul je het later voor de troon van Jezus ook niet willen maar het tegen je zin in wel móeten doen. Het is dan te laat voor berouw en bekering, maar dat zul je dan ook niet meer kunnen en mogen.

Jezus is Heer = Koning = Hij heeft alles over ons te zeggen. Heb jij je al helemaal overgegeven aan Jezus? Doe je dat dagelijks? Dat is christen-zijn/geloven. Jezelf aan Hem geven.

Dan gaat Jezus je tijdens dit leven met Hem al meer HET HEMELSE LEVEN geven en doen beleven. Zie vervolg: **2:12-15**.

**2:16-18** – Paulus is blij in de Heer ook al moet hij lijden en sterven (net als Jezus – die is in Hem; 1:1).

“Wie z’n (aardse) leven aan Jezus verliest, zal het eeuwige hemelse leven vinden” – Matt 16:25! Dat geldt ook voor ons in de 21<sup>e</sup> eeuw.