

## **23. Afsluiting.**

### ***Samenvatting.***

Jezus werd echt een mens op aarde.

Gedurende zijn hele leven en vooral aan het eind van zijn leven op aarde, probeerden God-vijandige machten en krachten ook Hem ertoe te brengen ontrouw, zondig of liefdeloos te worden. Hij overwon *als mens* al die aanvallen en toonde daarmee sterker te zijn dan alle geestelijke en lichamelijke tegenstanders, die Gods werk willen bestrijden en afbreken **(22.2a)**.

Na zijn opstanding uit de dood ging Hij naar de hemel. God gaf deze (verhoogde) mens alle macht in hemel en op aarde. Ook ontving Jezus de Heilige Geest om zijn op aarde behaalde overwinning uit te werken in mensen. Sinds Pinksteren bouwt Hij verder aan het Koninkrijk van God: Hij stelt zijn volgelingen middels de Geest zijn kracht beschikbaar, waardoor zij diezelfde vijanden ook kunnen weerstaan en overwinnen zoals Hij deed en het goede kunnen doen **(22.2b)**.

Zo is de gekruisigde en opgestane overwinnaar werkelijk in ons met zijn gezindheid en kracht. Geloven is dus op de levende Jezus in ons vertrouwen! Vertrouwen dat zijn kracht in ons is, gaat al onze keuzes bepalen. Al gelovend zul je merken, dat Jezus ons werkelijk bevrijdt van al onze (bekende) zonden, doordat we samen met Hem alle verleidingen afwijzen en overwinnen, net als Hij deed tijdens zijn leven hier op aarde.

Leven in geloof en dus *zoals Jezus* wordt realiteit, al blijft het een voortgaand leerproces (uit geloof tot geloof<sup>1</sup>).

Dit geloof is dynamisch<sup>2</sup> want we worden al meer één met God. Zo verzoent God ons door Jezus met Zichzelf. Jezus maakt ons werkelijk eensgezind, één met God.

### ***Vergeving is niet het kernpunt bij verzoening.***

Vergeving van zonden is uiteraard belangrijk, maar is en bewerkt geen verzoening! Die gedachte is onjuist. Vergeving wist alleen onze schuld weg, maar verandert ons innerlijk niet en dus ook ons gedrag niet. Door vergeving worden mensen hoogstens dankbaar, maar niet echt eensgezind of eenswillend met God. Door vergeving gaan mensen God niet (vanzelf) liefhebben boven alles en hun naasten zoals Jezus hen liefheeft. Dit zijn onwaarheden waardoor de boodschap van het evangelie vaak ongeloofwaardig, vruchteloos en vaag wordt.

Vergeving is nodig, maar God schenkt die aan mensen, als zij oprecht met en voor Hem willen leven<sup>3</sup>. Verzoening ontstaat door bekering en wedergeboorte. Kwijtschelding van schuld door God, vergeving van zonden, is dán vanzelfsprekend bij God. Vergeving van zonden is eerder een bijproduct bij de wedergeboorte of verzoening dan de basis ervan. Dat laatste wordt wel vaak gedacht<sup>4</sup>, maar is onjuist. Op dit punt staat de boodschap van preken, meditaties en conferenties vaak haaks op wat de Bijbel leert.

### ***Vergelijking ter bemoediging.***

Terwijl ik dit boek schreef las ik het prachtige boekje van L.E. Maxwell: *'Embraced by the Cross' (Discovering the Key to Abundant Living and Fruitfulness)*<sup>5</sup>. Het legt concreet uit hoe krachtig

<sup>1</sup> Romeinen 1:17.

<sup>2</sup> Dit in tegenstelling tot de ervaring van veel christenen, voor wie het geloof niet veel meer is dan een matte en eentonig wordende herhaling van zonden doen en vergeving vragen, zonden doen en vergeving vragen, enz.

<sup>3</sup> Zoals Psalm 32 al eeuwenlang zingt.

<sup>4</sup> Ook in de Gereformeerde belijdenissen is dat feitelijk zo. Zie bv de Heidelbergse Catechismus Zondag 5-7,31,32. Het nieuwe leven krijgt wel aandacht, maar staat in het kader van ellende-verlossing-dankbaarheid. Voor velen is daardoor het nieuwe leven feitelijk het leven uit dankbaarheid voor de vergeving van zonden.

<sup>5</sup> Her-uitgegeven in 2008. Oorspronkelijk gepubliceerd onder de naam 'Born crucified' in 1945. Heruitgave in 2002 en

christenen zullen worden als zij werken met het kruis in hun leven. Het kruis van Golgotha is niet bedoeld om er alleen naar te kijken en over te mediteren. Christenen behoren zelf dagelijks het kruis op zich te nemen, net zoals Jezus dat dagelijks deed. Dagelijks jezelf kruisigen leidt tot overwinning en het nieuwe leven, zo leert Jezus (o.a. in Matteüs 16:24-27).

In dit boekje vond ik de volgende vergelijking.

Er waren in 1940 een aantal jonge vrouwen, die bij hun werk in een laboratorium blootgesteld zouden worden aan radioactieve straling. Ze waren gewaarschuwd maar hadden dit grote risico aanvaard tegen een bedrag van 10.000 dollars (een geweldig bedrag in die tijd). Na enige tijd werden ze vrijgesteld van werk en kregen ze hun geld. Dokters hebben deze vrouwen naderhand onderzocht en constateerden, dat er een soort vuur in hun botten smeulde dat hun leven inwendig verteerde. Door dit dodelijke vuur werden deze vrouwen steeds verder en verder kapot gemaakt en naar de dood geleid. De dodende radio-activiteit was niet te bestrijden en niet uit hun botten te krijgen. De vrouwen waren ten dode opgeschreven. Er was geen kracht die hier tegenop kon en de vrouwen kon redden.

Zo zijn mensen sinds de zondeval vatbaar voor angst en bezorgdheid, wat zomaar leidt tot dodelijk ongelof, wantrouwen en zonde. Dit dodelijke vuur van wantrouwen, ongelof en zonde wordt aangeblazen door Satan en zijn geesten die ons angst en bezorgdheid aanjagen (en daardoor het vertrouwen/gelof wegnemen). Welke kracht is tegen dit duivels, dodelijke kankervuur opgewassen?

Door Jezus is het gelof, de anti-kracht of -straling op aarde beschikbaar, dat sterker is dan alle verleiding tot wantrouwen, ongelof en zonde. Dit vertrouwen straalt van Jezus en het kruis af en is via de Geest van Pinksteren beschikbaar in ons: Jezus in ons. Door dit te geloven kan je angst en bezorgdheid, wantrouwen en ongelof aan en verleiding tot zonden weerstaan. De kracht van de Gekruisigde in ons is sterker dan de dood; sterker dan welke bedreiging of verleiding ook.

De Gekruisigde Jezus schenkt ons zo een nieuw leven! Wie zichzelf blootstelt aan die straling of kracht van de Gekruisigde zal spoedig merken, dat er een verborgen vuur in z'n botten brandt: Christus - zijn hemelse liefde in ons! Hij leeft in je. Net als Hij, kruisig je waar nodig je eigen 'ik' en leef je werkelijk met hart en ziel voor God<sup>6</sup>. Het mysterie van het evangelie kan je in drie woorden omschrijven: 'Jezus in ons'.

### **Kernpunt.**

De Bijbel verkondigt ons '**Verzoening door wedergeboorte**' en omschrijft dat vaak met woorden als '*Christus in ons*' of '*wij in Christus*'. Zo zijn we *één met de Zoon en de Vader*.<sup>7</sup>

*Hij in ons en wij in Hem. Hij belooft in ons te blijven als wij in Hem blijven*<sup>8</sup>.

De kern van onze verlossing is de overwinning van onze zonden en vijanden door de gekruisigde Jezus – eerst vóór ons op Golgotha en nu ín ons via wedergeboorte.

### **Belang of winst.**

Deze bijbelse kijk is niet alleen begrijpelijk en makkelijker uit te leggen dan de verzoening door voldoening – verzoening door wedergeboorte doet ons ook krachtiger leven met Jezus. We begrijpen nu beter hoe we *in alles overwinnaars* kunnen zijn en waardoor we *een krachtig zout en licht* in onze omgeving zijn.

Dit overwinnende gelof is *het gevolg* van de wedergeboorte en *bewijst* aan de hele wereld dat

---

2008 door OMF. ISBN 978-971-0495-71-9. Hopelijk verschijnt het ook eens in het Nederlands.

<sup>6</sup> Galaten 2:20.

<sup>7</sup> Johannes 17:20-23. Het gaat hier om de eenheid die in dit leven zelfs merkbaar wordt voor de wereld (vs 21,23).

<sup>8</sup> Johannes 15:1-8.

Jezus lééft!<sup>9</sup>. Het hemelse vuur van het evangelie zal vrijer gaan branden, als we de dempende blusdekens van onbijbelse leringen over verzoening wegdoen. De bezielende vuurgloed van Jezus zal meer ervaarbaar worden, als we 'in Hem' en in zijn waarheid en kraht gaan staan en leven. Geve God aan veel christenen de moed om dit te doen.

---

<sup>9</sup> Johannes 17:20-23; 1 Joh 3:6-10.