

19. Johannes en Judas over Verzoening.

Wat leren de drie brieven van Johannes en die van Judas over verzoening? En de Openbaring die Johannes mocht ontvangen en waarvan hij in het laatste Bijbelboek verslag doet?

19.1. De eerste brief van Johannes

Eensgezindheid met God (verzoening).

In **1:1-4** benadrukt Johannes hoe mensen één worden met God. In Jezus is het hemelse leven verschenen. De apostelen hebben het van Jezus gekregen en delen het uit. Eensgezind of verbonden zijn met de apostelen, is leven in gemeenschap met Jezus en God. Door Jezus in ons.

Leven in eenheid (gemeenschap) met Jezus is 'in het licht wandelen'. Dan kies je niet voor zondigen of duisternis (**1:5,6**). Dan 'reinigt het bloed van Jezus ons van alle zonde, die we nog (onbewust) doen' (**1:7,8**). Als je zo eerlijk en oprecht leeft in het licht, dan gaat het bloed (= leven) van Jezus ons beheersen en worden we al reiner en heiliger (**1:7,9**). Hier wordt gesproken over 'zonden vergeven' EN 'reinigen van alle kwaad'. Er is geen aanleiding hierbij te denken aan verzoening door voldoening.

Niet zondigen.

Johannes wil dat we niet (bewust) zondigen. We vallen allen weleens in zonden voordat we er erg in hebben. Mocht dat gebeuren¹, dan zorgt Jezus voor verzoening (**2:1,2**): vergeving en kracht om die zonden weg te doen. Daarom kan Johannes gewoon zeggen: '*Dat we God kennen weten we doordat we ons aan zijn geboden houden*' (**2:3**). Want we geloven dat Jezus in ons is (1:1-4). Daardoor is de liefde in ons ten volle werkelijkheid en kunnen we wandelen in de voetsporen van Jezus (**2:5,6**).

Het oude gebod van de liefde is door Jezus in ons nieuw geworden: een hoger niveau (**2:7,8**). Dat wordt merkbaar in alles (**2:9-14**). Dan kunnen we alle verleidingen van de wereld en ons vlees weerstaan (**2:15-17**).

We zijn *gezalfd met de Heilige* – en ieder weet dat. Want ze merken dat ze – net als Jezus - niet meer voor zichzelf leven maar voor God (**2:20,27**). We moeten '*in de Zoon en in de Vader blijven*' door het onderwijs, dat over die eenheid gaat. Dat is de waarheid van het evangelie: het eeuwige leven (**2:21-25**; cf. 1:1-4). Zo kunnen we leven voor God en geldt dat '*iemand die rechtvaardig leeft, uit God geboren is*' (**2:29**).

Kenmerk van wedergeboorte.

Dankzij Gods liefde zijn we echt kinderen van God, die eens volmaakt zullen zijn (**3:1,2**). Nu willen we al eensgezind zijn met Jezus: ons reinigen en Gods wet niet overtreden. Daarvoor kwam Jezus (**3:3-5**). We 'zondigen' niet meer willens en wetens². Wie dat wel

¹ Het wekt de indruk in 2:1a, dat zondigen zeldzaam wordt en in ieder geval niet normaal of gangbaar. Helaas leggen uitleggers meestal nadruk op 2:1b zonder goed met 1a te rekenen.

² Johannes gebruikt 'zondigen' op twee manieren. Dat was in zijn tijd kennelijk helder (cf. 5:16-18). Dit is vandaag minder bekend. Woordparen als 'bewust – onbewust', 'expres – per ongeluk', 'willens en wetens – onwetend', 'met voorbedachten rade – onopzettelijk' geven dit verschil aan. Offers voor opzettelijke

doet komt uit de duivel voort (**3:6-8**). Volgens Johannes ben je wedergeboren of je bent het niet. Dat is simpel te herkennen aan jouw manier van leven (**3:9,10**) en aan de onderlinge liefde (**3:14,15**). Jezus is in ons en dus de liefde van God ook. Liefdevol zijn is dus leven volgens de waarheid (**3:16-19**). Ieder voelt in z'n geweten aan of je dat doet. Wie zich aan Gods geboden houdt blijft in God en God in hem (**3:20-24**). Zekerheid over je redding ontvang je dus doordat je trouw, eerlijk en gehoorzaam wordt.

Dwaalleraars.

Valse profeten volgen Jezus niet (**4:1-6**). Sterke hemelse liefde is het onderscheidende kenmerk (**4:7-9**). Daardoor leven we anders en zo verzoent God via Jezus al onze zonden (**4:10**). Doordat we delen in zijn Geest (**4:14-17**). De liefde in ons verdrijft de angst en weerstaat alle verleidingen (**4:18**, cf. Hebrëen 2:14,15).

Als we het 'Jezus in ons' van 1:1-4 in gedachten houden, wordt **4:7-17** eenvoudig. De liefde van de Vader is de liefde van Jezus en dat is nu ook de liefde van ons. Die drie lopen door elkaar, omdat het dezelfde hemelse liefde is.

Gods geboden niet zwaar – eerlijk leven.

Geloven is geloven in je wedergeboorte! Dan kun je liefhebben als God (**5:1,2**). Dan zijn Gods geboden niet zwaar (**5:3**). Wedergeboorte maakt je vol liefde en zelfs tot een overwinnaar (**5:4**).

Wanneer heb je het eeuwige leven te pakken? Als je de Zoon hebt (**5:12**). Dat kun je merken bij jezelf als je de wereld en de verleidingen tot zonden overwint.

Er zijn twee soorten *zonden: tot de dood en niet tot de dood*. Je kunt dat blijkbaar simpel nagaan en herkennen, zodat je weet je hoe je voor zondaren moet bidden (**5:13-17**; cf. Hebrëen 10:26ev). Wie gelooft in Jezus is sterker dan het kwaad en de duivel, die nog altijd in deze wereld zijn (**5:18-21**).

19.2. De tweede brief van Johannes

De waarheid is in ons en blijft bij ons (**2**). De Waarheid volgen is: liefhebben en de geboden onderhouden (**4-6**). Wie is in de Waarheid? Wie bij de leer van Christus blijft. Die heeft zowel de Vader als de Zoon (**9**).

Denkt Johannes bij de Waarheid aan Jezus zelf? Hij heeft Jezus horen zeggen 'Ik ben de Waarheid' (Johannes 14:6). Dan bevestigt ook dit briefje dat het evangelie draait om het 'Jezus in ons'.

19.3. De derde brief van Johannes

In de waarheid leven (**3**) is: liefde geven (**5**).

Wie goed doet komt uit God voort, wie het kwade doet niet (**11**).

zonden bestaan niet (Hebrëen 10:26v). Veel christenen gooien alle zonden op één hoop. Daardoor wordt het onbegrijpelijk, dat God in de Bijbel soms 'kleine zonden' zwaar straft. Maar voor God zijn kleine bewuste zonden erger dan grote onbewuste zonden. Zie hierover mijn studie op www.Jezusinons.nl.

19.1+2+3 – Conclusies.

- a. In de drie brieven van Johannes bewerkt 'Jezus in ons' het verzoende leven met God.
- b. De drie brieven van Johannes geven geen fundering voor de gangbare leer van de verzoening door voldoening.

19.4. Judas

Volgens de verzen **4 en 8** gaat Judas er van uit, dat geloven in Jezus hetzelfde is als: zijn gezag erkennen en Hem dus gehoorzamen. Wie zich laat leiden door eigen begeerten gelooft niet (**16**). Er wordt gesproken over ons onberispelijk verschijnen voor de troon van Gods majesteit (**24,25**). Gezien de inhoud van deze brief gaat dat om een leven volgens Gods wil. Dat wordt gebouwd op het heilig geloof (**20**) met afschuw voor zonden (**23**). Judas gaat er van uit dat leven als nieuwe mensen mogelijk is, dankzij Jezus.

19.5. Openbaring van Johannes.

In het boek Openbaring vertelt Johannes hoe aan hem de toekomst van de kerk en de wereld in visioenen is bekend gemaakt. Aan veel gaan we voorbij, omdat het niet direct de verzoening raakt.

Van zonden gewassen.

In **1:5b** lezen we dat we '*van onze zonden gewassen (SV), verlost (NV), bevrijd (NBV) zijn door zijn bloed*'. Er wordt uiteraard een geestelijke wassing of reiniging bedoeld. Want bloed kan letterlijk niets schoon maken. Het meest aannemelijk is, dat we door deze reiniging vrij worden van de zonden (niet slechts van schuld). Die verlossing ontstaat als we het overwinnende bloed van Jezus in ons krijgen. Dit bloed (= leven of levenskracht) maakt leven en toewijding mogelijk. Nu kunnen we verleidingen overwinnen en ons wassen. Aan Jezus wordt alle eer gegeven, want het is *zijn bloed* dat wast. Zo past het duidelijk in de context. De Betrouwbare Koning, de Overwinnaar van de dood (**1:5a**) geeft zijn leven in ons (**1:5b**) waardoor wij priesters en koningen voor God kunnen zijn (**1:6**). We zijn dankzij Jezus in staat onszelf te wassen (7:14; 22:14).

De zeven brieven aan de zeven gemeenten.

In **Openbaring 2 en 3** staan brieven aan zeven gemeenten. Geen enkele brief spreekt over geloof in het offer van Jezus tot betaling van schuld. Het gaat steeds over het feit, dat we als volgelingen van Jezus echt kunnen leven in trouw aan God en aan zijn wil. Het leven als wedergeboren mensen is bepalend of een gemeente goed is of niet. Iedere brief eindigt met 'Wie overwint, zal ...'. Strijden en overwinnen is de opdracht, maar dat kan alleen door de kracht van Jezus te gebruiken (Romeinen 8:37). In 3:17ev gaat het om de noodzakelijke hulp die je kunt vinden bij Jezus. Door Hem kun je zien waar het om gaat en leven voor God. Het gaat om geestelijke rijkdom, kleding, ogenzalf. Dat wijst op bevrijding van kwade, verblindende en terneerdrukkende machten.

Leeuw en Lam.

In **Openbaring 4** gaan we met Johannes de hemel in. Dan zien we dat Jezus tegelijk Leeuw en Lam is (**5:5,6**). Hij werd niet eerst Lam en later Leeuw, maar kwam als de Leeuw die Lam wilde zijn. En juist als Lam was Hij de overwinnende Leeuw op Golgotha. Leeuw en Lam is Hij tegelijkertijd. Dat typeert Hem. Hij is koninklijk zachtmoedig; dienend machtig; onoverwinnelijk liefdevol. Wat bij mensen vaak niet samengaat is bij Hem werkelijk één.

In **5:9,10** is het 'kopen' door de inzet van zijn leven de weg om mensen tot priesters en koningen voor God te maken, die over kwade machten kunnen heersen (cf. 1:5,6)³.

Het Lam gaat de geschiedenis regeren en maakt zegels en grote krachten los (**6**).

In **7:10** staat, dat '*de redding komt van onze God en van het Lam*'. Hierbij wijst niets op schuld-vrij-maken. Mensen hebben kleding, wit gewassen met het bloed van het Lam (**7:14**). Hun leven is doortrokken van het krachtige levensbloed van Jezus en is daardoor wit of rechtvaardig. Zij hebben het volgehouden in de verschrikking. Het bloed van het Lam maakte hen geschikt voor de geestelijke strijd. Ook volgelingen van Jezus kunnen lijden als lammeren, maar tegelijk daarin overwinnen als leeuwen. Zo Heer zo knecht.

De aanklager overwonnen.

De aanklager is overwonnen door de gelovigen! Dankzij het bloed van het Lam en hun getuigenis (**12:10,11a**). De gelovigen hebben hun leven niet liefhadden en de dood aanvaard (**12:11b**). De mentaliteit of het bloed van Jezus is in hen. Daardoor zijn deze nederige lammeren als leeuwen: overwinnaars. Ook **12:17** typeert gelovigen met woorden als gehoorzaam en trouw. Zij bewijzen dat de aanklachten onterecht zijn, doordat zij werkelijk voor God leven (net zoals de aanklager door Job overwonnen werd).

Vrijgekocht van de aarde.

Zij die van de aarde zijn vrijgekocht⁴ om als eersten aan God te worden aangeboden, worden getypeerd als mensen, die niet in zonden leven. Zij volgen het Lam (**14:3-5**). Als het evangelie bekend gemaakt wordt, gaat het om ontzag voor God (**14:6,7**). *Gods woede en toorn* zal degenen treffen, die zich van God afkeren en in goddeloosheid leven (**14:10**). De beker van Gods toorn moet gedronken worden door Babylon, die haar beker van wellust aan de volken te drinken gaf (**14:8**).

De beker van Gods toorn is voor hardnekkigen en goddelozen. De lijdensbeker, die Jezus moest drinken (Lucas 22:42), was niet deze beker van Gods toorn. Net zo min als het lijden van Job een beker van Gods toorn was. Het is onjuist zulke bekers aan elkaar gelijk te stellen (zie 10.7).

Gehoorzaam leven en goede daden.

God wreekt het bloed van zijn trouwe dienaren aan de verdrukkers (**19:2**). De kleding van de heiligen zijn de goede daden die ze gedaan hebben (**19:8**).

³ Zie voor 'kopen' wat ik schreef in 10.2. over losprijs, lossen en zulke woorden.

⁴ Zie 10.2.

Van de geredden wordt niet verteld, dat zij geloofden dat hun straf of schuld betaald is door Jezus, maar dat ze Jezus trouw volgen, aanbidden en getuigen van Hem (**20:4**). Uiteraard ontvangen zulke mensen ook vergeving; ze zijn immers vrienden van God. Ook het eindoordeel gaat niet over de vraag of mensen al of niet geloofden dat Jezus voor hen betaalde, maar over henzelf en hun daden (**20:12,13**).

Wie overwint over de verleidingen mag de nieuwe hemel en aarde beërven (**21:7**). Maar zondaars niet (**21:8**). Het nieuwe Jeruzalem is de Bruid van Jezus: heiligen, die schitteren door hun eenheid met God (**21:11**; zie Johannes 1:14,16).

Over het boek des levens kunnen we op grond van **20:12-15** zeggen, dat het geschreven is tijdens het leven van mensen. Daarin zijn de namen opgeschreven van mensen, die het nieuwe leven aangepakt hebben en zo leefden. Ze hebben Gods genade via Jezus niet genegeerd. Dat blijkt uit hun daden waarin hun nieuwe leven zichtbaar is. Over het onverloste leven spreekt **21:8,27**.

Jezus komt en zal ieder belonen naar z'n daden (**22:12**). Gelukkig zij, die hun kleren wassen (**22:14,15**).

Conclusie:

- a. Openbaring verkondigt dat Jezus alle zondige machten en krachten en Satan heeft overwonnen. Deze Jezus brengt zijn bloed en leven in de gelovigen. Zo kunnen zij staande blijven en overwinnen, ook als er grote vijandschap, verleiding en ellende zal komen. Openbaring gaat uit van het feit, dat Jezus bevrijdt door mensen sterk te maken door zijn Geest.
- b. Het boek Openbaring geeft geen enkele aanleiding om te denken, dat Jezus ons verlost heeft doordat Hij plaatsvervangend onze schuld en straf heeft gedragen.