

Getuigenis van JFM

Wat God doet in mijn leven; mijn nieuwe leven.

Christelijk opgevoed – deed ik op mijn 19^{de} heel bewust belijdenis van mijn geloof. Getrouwd, drie kinderen. Kerkgang, bidden, Bijbelstudies - we deden het allemaal actief. Maar in mij zat angst. Overal zag ik beren op de weg. Heel gauw bezorgd. Bang voor het onbekende – ook voor de dood. Bij nieuwe dingen altijd de twijfel: bedreigt dit misschien mijn veiligheid? ‘Wees niet bezorgd, God zorgt voor je’ – jawel – maar mijn gevoel en gedachten zeiden wat anders.

Totdat plotseling in ons gezin alles onzeker werd door een heftig gebeuren. M’n man, op wie ik erg steunde, was een tijd weg. In die ellende leerde ik me overgeven aan God – Hij was m’n enige zekerheid, want alle aardse vastigheid was weg.

Toen leerde ik zeggen: *‘Heer hier ben ik; hier is mijn leven; ik geef het aan U; het is van U. Ik weet het niet meer. Neem mij en alles maar en laat maar zien wat U er mee wilt’*. Ik moest en leerde alles los te laten en God te vertrouwen. Ik las veel in de Bijbel en beleefde alles met de Heer; elke dag met alle onzekerheden bewust met Hem. En ... de Bijbel werd levend.

Ik las boeken als ‘Overwinning over de duisternis’ en leerde hoe je geestelijk moet strijden en samen met God stand kunt houden.

Heel veel puzzelstukjes vielen toen op hun plaats.

Ik begon steeds meer mezelf te zien als mens met God en als een deel van een groot geheel. En de geestelijke rust en vreugde groeiden in die crisistijd, die gelukkig na een half jaar voorbij was.

Een poosje later vertelde Ton, dat hij de betalingsleer niet in de Bijbel tegenkwam. Nooit goed over nagedacht. Je hoorde het altijd in de kerk; het was vanzelfsprekend toch?! Biddend studeerden we: Heer, laat maar zien wat U hierover zegt. En steeds bevestigde de Bijbel dat het om gehoorzaamheid en toewijding gaat. Ook wij kwamen tot de conclusie dat verzoening tussen God en mensen niet zit in een plaatsvervangende betaling. Het gaat erom of je God gehoorzaam wilt zijn en toegewijd in alles van jouw leven.

Het leek wel of er een sluier voor mijn ogen werd weggedaan. Ik leerde God nog weer beter kennen. Het Godsbeeld dat in de loop van mijn leven was ontstaan bleek anders dan de Bijbel werkelijk vertelt. Ook mijn oude vertrouwde veilige beeld van God moest ik dus loslaten en bijstellen. Dat was niet makkelijk voor mij.

Maar God wilde mij helemaal veranderen, en ook mijn gedachten over Hem.

TOTALE overgave was nodig – dat leek weer onveilig. Maar wonderlijk – toen ik het deed werd mijn vertrouwen op God veel dieper.

De woorden van God kregen weer meer diepgang en ik zag nu pas dat ze veel radicaler zijn dan we vaak denken. Ik begrijp nu veel dingen van de Bijbel waar ik voorheen niet veel mee kon.

Ik heb God eigenlijk opnieuw leren kennen, doordat ik de Bijbel opnieuw heb leren lezen – nu samen met God: met Jezus in me.

We ervaren nu elke dag groei. Doordat ik nu weet dat Jezus met Zijn overwinningskracht in mij woont en werkt. Daar mag ik op vertrouwen en een beroep op doen. Jezus heeft satan verslagen en laat ons weten en ervaren, dat wij dat nu ook kunnen doordat Zijn KRACHT IN ONS IS. Wij hoeven ons niet meer te laten verleiden door satan. Wij kunnen hem aan. Waar hij ook mee aan komt!!

Toen ik dit begreep en begon toe te passen in mijn leven is er heel veel veranderd. De angsten zijn weg!! Ik maak mij niet meer zo bezorgd en ook de overdreven hang naar veiligheid is er niet meer (al is het nog mijn zwakke punt, maar met Jezus overwin ik dat steeds meer).

Ik geef me dagelijks over: *“Heer, U weet wat ik aan kan, dus wat er ook vandaag weer op mijn pad komt dat heeft U daar toegelaten en het is aan mij wat ik er mee doe. Laat ik mij leiden door angsten of door vertrouwen op U? Met U ben ik veilig en weet ik dat ik de situaties aan kan”*.

Dit geeft echt vrijheid. Gerichtheid op aardse veiligheid is niet meer het eerste. Ik wil het niet meer en ik doe het ook niet meer. Het is ook niet nodig.

Wat een bevrijding, dit is ECHT VRIJ!!!!

En ik bid: Heer, kneed me, zoals U wilt. Zoals een pottenbakker de klei - maak mij zoals U mij hebben wilt, ook als dat mij pijn doet. U weet hoe ik zijn moet. Maak mij bewust van zonden, zodat ik die met de kracht van Jezus mag gaan overwinnen.

Via het kruisigen van mijn eigen ik, mag ik steeds meer op Jezus gaan lijken. En nu ik weet hoe dat werkt, vertel ik er ook graag over aan anderen: je leven krijgt een diepere dimensie! Je leeft nog wel in deze wereld maar op een geestelijke manier in alles.

God is niet een deel van mijn leven; Hij IS mijn leven!!!

Eerst moest ik me inspannen om Hem te betrekken bij alles wat ik deed. Maar ik kan je zeggen, dat het na enige tijd vanzelf gaat.

Elke dag en nacht begin ik bij Hem.

Ik snap de Bijbel nu veel beter en mag elke dag weer nieuwe dingen leren, aan Gods hand.

Hij heeft het voor het zeggen - Zijn Wil wil ik doen! Daaraan merk ik, dat Jezus betrouwbaar is en leeft – Hij is in me! Als dat geen genade is ...