

Vreugde.

Volgens mij is 'Jezus in ons' een geweldig bijzonder boek.



Tijdens het lezen riep het bij mij zo veel vrijheid en vreugde op, vooral omdat alles op zijn plek valt. Er zijn in de kerken en bij theologen zoveel theorieën en zoveel vakjes die niet samen lijken te vallen.

Ik heb sterk de indruk, dat dit boek je de Bijbel leert lezen zoals die bedoeld is – het leven in Christus wordt weer een geheel.

Het maakt duidelijk, dat je dingen niet zomaar als mysterie moet accepteren en dat je dan geen vragen mag stellen en je verstand moet uitschakelen. Vaak worstelde ik met het feit dat je volgens dominees/theologen gewoon moet leven met kromme feiten en kromme theorieën.

Dit boek is zeer bevrijdend en leert je echt toegewijd aan God te zijn: God liefhebben boven alles. Maar omdat veel christenen hebben geleerd en dus denken dat dit 'te hoog' en 'onmogelijk' is, levert het niet altijd leuke reacties en omstandigheden op maar wel innerlijke vrede.

Er zal daarom wel veel tegenstand zijn tegen dit boek, maar toch wijst het de bijbelse weg om enorm te groeien in toewijding, passie en vreugde.

Verbonden in Christus,
AVZ